



LOTUS BUNGALOWS

Bali - Indonesia

Na 1 nacht bij v.d. Valk vliegen we de volgende ochtend naar Singapore en dan door naar Bali.

Op Bali aangekomen worden we verwelkomd door medewerkers van het Puri Bambu Hotel in den Pasar met bloemenslingers. In de 4x4 wacht ons een ijskoud doekje en een fles water, heerlijk.

We rijden naar het hotel en krijgen onderweg een korte beschrijving van wat we zien. We zullen 1 nacht hier verblijven, omdat er verder vandaag geen aansluiting meer is met Flores. De kamer is prima, goede bedden. Nadat we even op bed gelegen hebben gaan we naar het zwembad in de mooie tuin om op te frissen. 's Avonds eten we in het restaurant boven.

De volgende morgen vroeg op om naar het vliegveld te gaan. De ontbijtzaal is nog niet open en we krijgen doosjes met broodjes, eieren, boter, jam, bananen en een flesje water, dit eten we op een bankje buiten op, want de chauffeur zegt dat we alle tijd hebben.

Na een vlucht van ruim een uur landen we op Flores en worden hier weer opgewacht door een chauffeur met een 4x4 en binnen een kwartier zijn we in Labuan Bajo, waar we afgezet worden bij ons hotel Bayview Gardens, gerund door de Nederlandse Ad. Hier verblijven wij 3 nachten en 2 dagen voordat we de liveboard 3 dagen/ 2 nachten doen. Ad staat buiten en vertelt ons hoe we in het dorp komen en hoe het ontbijt en avondeten besteld kan worden. De koffers worden naar boven gebracht, onze kamer ligt op de eerste etage. De kamer is aardig, een 2^e slaapkamer voor de bagage, bed ok en een open living met zicht over de haven en Komodo, waar we de komende weken zullen duiken. Er is al gebeld vanuit de duikschool Divine Diving of we vanmiddag langs kunnen komen voor de administratie.



's Middags lopen we naar beneden en schrijven op het bord hoe laat we willen eten vanavond en tevens hoe laat en welk ontbijt we willen de volgende ochtend. Koffie/thee/water staat op de kamer. Daarna houden we een busje aan bij de straat en deze brengt ons in 10 min naar Divine. Niels wacht ons op en vertelt e.e.a., we vullen de nodige formulieren in en dan lopen we een eindje door de straat, er zijn in deze straat inmiddels 25 duikscholen, kleine winkeltjes en 2 flinke supermarkten. In een Italiaans restaurant met zicht op zee eten we de lunch met een bintang (biertje). Met een busje gaan we terug naar de kamer en genieten een tijdje van het uitzicht.

De volgende morgen moeten we om 7.15 u aanwezig zijn bij de duikschool. Op de weg naar de haven koop je in het kantoor van Nationaal Park Komodo een marine park ticket, deze is 3 dagen geldig. Met een klein bootje word je naar de dagboot "Naring" gebracht en om 7.30 vertrek. We duiken 2 dagen met de dagboot, 3 duiken per dag in centraal en noord Komodo. We ontmoeten vele nationaliteiten en de boot is prima. Tussen de 1^e en de 2^e duik thee/koffie/fris/water en tussen de 2^e en de 3^e duik de lunch, die op de boot bereid wordt en goed smaakt. Per gids 4 duikers. Er zit veel vis, grote vis en de koralen zijn mooi en kleurrijk. Er staat redelijk tot veel stroom overal (rifhaken geen overbodige luxe) en de duiken variëren van drift-, drop-offs, wand-, zand met blokken en op de grote open vlakke voor de manta's. Deze duik hebben we 4x gemaakt en 15 tot 20 manta's per keer was geen uitzondering. Om 17.30u kom je terug in de haven en je kunt dan net de laatste busjes nemen voor het donker wordt, daarna stoppen de busjes met rijden en moet je achterop de brommer.

Na 3 dagen bij Ad vertrekken we met de "Weta Molas" voor een liveaboord van 2 nachten/ 3 dagen in noord en centraal Komodo. Ad zal de koffers laten overbrengen naar ons volgende logeer adres en wij nemen alleen wat handbagage mee.



De liveaardboot heeft 4 2 persoonshutten met een fan en een 2 pers bed, en een paar boorden voor spullen en stopcontacten voor opladers e.d., de ramen staan open, dus een prima slaapegelegenheid. De 2 toiletten met douche bevinden zich aan dek en zijn voor gezamenlijk gebruik. Op het dek liggen 8 matrassen met laken en kussen met sloop, daar mag je zowel overdag als 's nachts op liggen. Er is een eetkamer voor 8 pers. De duikspullen en de compressor bevinden zich op het achterdek. We zijn met 4 Nederlanders, 2 Engelsen en een Australiër, 2 gidsen en de bemanning. Er wordt gedoken vanuit de volgboot omdat de grote boot niet overal kan komen.

3 duiken per dag, waarbinnen de mogelijkheid tot 2 nachtduiken, waar wij natuurlijk geen nee tegen zeggen, al waren we de enigen. Aan het eind van de 1^e dag liggen we bij Kalong om bij zonsondergang te kijken naar tienduizenden vliegende honden die opstijgen om naar de fruitgaarden te vliegen om daar fruit te stelen. Daarna de nachtduik met 3 bijzondere grote naaktslakken. Op de 2^e dag is er s'morgens vroeg een wandeltocht met een ranger op Rinca om de varanen te bekijken. De sfeer was gemoedelijk en gezellig, het eten heerlijk en de duiken afwisselend.

Na 3 dagen komen we terug in Labuan Bajo en nemen we de bus naar Golo Hilltop Hotel, ons volgende verblijf voor 8n, gerund door de Nederlandse Judith en Ingrid. Dit ligt ook 10 min buiten het dorp op een heuvel. We hebben een knusse kamer beneden met terras en uitzicht op zee. In het restaurant wordt het ontbijt geserveerd en kun je de lunch of het avondeten gebruiken. Er is een heerlijk zwembad naast het restaurant. Het blijkt dat onze bagage nog bij Ad staat, daar wordt over gebeld, dus nemen we maar eerst een biertje op ons terras. Als de koffers 30 min later arriveren, pakken we uit en is het daarna tijd om te eten. Er is een kleine menukaart. Robbie, de regelaar in het restaurant belt alvast een busje voor de volgende ochtend 7.00u. K/T mogelijk in kamer, water in restaurant vullen.

De resterende 6 duikdagen dagen duiken we weer met de dagboot "Naring", 3 duiken per dag.

De laatste dag op Flores is een niet duiken dag en we doen het rustig aan, slapen iets langer, ontbijten op het gemak en nemen dan de bus naar Divine om te stempelen en af te rekenen.

Marij neemt de tijd voor ons om na te praten en vertelt dat er in november een liveaardsafari 4d/3n naar zuid Komodo gepland zal worden. Dat lijkt ons dan wel iets voor de 2 mannen, we zullen maar direct contact opnemen met A3 als we thuiskomen. We gaan voor de lunch weer naar het Italiaanse restaurant en lopen daarna nog even naar de supermarkt om kretek sigaretten te kopen voor een collega. S'avonds koffers pakken en voor het laatst aan tafel in Golo.

De volgende morgen vliegen we naar Bali en komen daar rond de middag aan. We worden weer opgewacht door een chauffeur met 4x4, koude doekjes en water. Hij brengt ons in 1,5u naar Candidasa, naar de Lotus Bungalows, gerund door een Deens echtpaar Henriëtte en Jan. Zij runt het restaurant en het resort en hij de duikschool "Gangga Divers". We worden door hen opgewacht bij de ingang. Nadat we ingeschreven hebben, leidt zij ons rond en komen we bij de bungalow waarin in Balinese stijl overal bloemetjes en kussentjes liggen. Iemand brengt een cocktail en een bord met fruit, wat een ontvangst. De bungalow staat in een mooie tuin vooraan met zicht op zee en links het zwembad aan zee met ligstoelen en een loungebank met kussens. We logeren hier 7n met 5 duikdagen, 3 duiken per dag. Het restaurant staat op 2 min lopen en serveert een fantastisch ontbijt, lunch en avondeten van de kaart. Om 18.00u verwacht Jan ons in de duikschool voor de

administratie en een briefing, de spullen kunnen in de kisten die op ons terras staan en zullen straks opgehaald worden.

We genieten op ons terras van de cocktail en pakken daarna uit. We hebben een open badkamer in Balinese stijl. Iedere avond als we aan het eten zijn, wordt onze kamer nog eens nagekeken of er al vuile handdoeken zijn en de minibar wordt aangevuld. Een spuitje voor de muggen en klaar.

Om 17.00u kunnen we al bij Jan terecht en hij vertelt iets over de gang van zaken. 's Morgens om 8.00u bij de receptie en dan met de bus naar Padang Bai. De meeste duiken vinden plaats vanuit de haven Padang Bai met de boot (2x 225 pk)



Hij zal proberen ons iedere duik ergens anders te laten duiken, we beginnen wel morgen met 2 duiken op de " Liberty" in Tulamben (1u rijden) en de 3^e duik iets verder vanaf de kant op Coral Garden. De spullen worden voor Coby overal in en uit het water gedragen. Lunch: van te voren laten weten wat je wilt eten. Nitrox gratis.

De volgende morgen rijden we met de bus 1u naar Tulamben langs de dorpen en de rijstvelden, prachtige tocht. Daar aangekomen dragen de vrouwen onze spullen op hun hoofd naar de waterkant. We maken 2 mooie duiken op het wrak en na de 2^e duik is er lunch.

De volgende dagen duiken we vanaf de boot rond Padang Bai en 1 dag op Nusa Penida. De laatste dag duiken we met zijn tweeën, en onze vaste gids voor 5 dagen, op 3 plaatsen vanaf de kant rond Tulamben. Op Bali zien we iets meer klein spul dan op Komodo, zoals mooie naaktslakken, pygmeë zeepaardjes, spookfluitvissen, hengelaarsvissen en krabjes, kreeftjes en harlekijn garnalen.

De laatste niet duiken dag is het bewolkt en regent het af en toe, dus vermaken wij ons met het drogen van de spullen, stempelen, lezen, puzzelen, zwemmen in het zwembad en lunchen bij het zwembad.

De volgende morgen om 9.00u worden we opgehaald om naar het vliegveld in Den Pasar te gaan. Na 2,5 u komen we aan in Singapore en daar moeten wij ons 8,5u vermaken voor we doorvliegen naar Amsterdam. De ligstoelen zijn erg welkom. De terugvlucht is erg onderhevig aan turbulentie, het eten wordt meerdere malen onderbroken omdat het personeel moet gaan zitten, maar uiteindelijk dan toch geland.

Gezien: manta's, witip- en zwarttiphaaien, zeeslangen, murenes, pygmeezeepaardjes, blue spotted ray, hengelaarsvissen, spookfluitvissen (hele mooie fragiele), bladspookfluitvissen, tonijnen, travelly's, div slakken en slakjes, (8 spaanse danseressen in 1 nachtduik), bananenslak, harlekijngarnalen, agressieve aanvallende trekkersvissen, grote octopussen, sepias, schildpadden, vleermuisvissen, bultkoppapagaavissen, napoleons, grotten met glasvissen, prachtige zachte koralen, gigantische velden met hertshoornkoralen, mandarijnvisser, krokodilvissen, zeespinnen, barracuda's, orangoetankrabjes, pijlinktvissen, bladvisser, mantisshrimps, div soorten spookmurenes, sepiola, hele grote baarzen, kortsnuit zeenaald, vliegende poon, vijlvissen, mesvisjes, langoustes, enz enz



